

*Toen werd het stil heel diep in ons
het werd koud en leeg, zonder jou onder ons
en toen was het stil, moesten we alleen verder gaan
alleen, zonder dat jij aan onze zij zou staan
maar in die diepe stilte zullen we je dragen
de mooie herinneringen zullen nooit vervagen
en in die diepe stilte, op dat plekje, zo apart
zal jij altijd verder leven in de kern van ons hart*

Rouwadres:
Middendreef 12, 9880 Aalter

Online condoleren kan via www.uitvaartwaeyenberghe.be



Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies melden wij u het heengaan van

Willy Koopman

weduwnaar van Marcella Iterbeke

geboren te Menen op 16 april 1934 en
zachtjes ingeslapen te Gent op 17 november 2024.

Het afscheid zal plaatsvinden in intieme kring.

Men kan Willy een laatste groet brengen
in het mortuarium van het AZ Sint-Lucas te Gent:
van dinsdag t.e.m. vrijdagvoormiddag.

Dit telkens na afspraak op het nummer 09 224 61 58.
Het mortuarium bevindt zich op het gelijkvloers van de parkeertoren.

Willy leeft verder in het hart van

zijn zoon en diens partner

Freddy Koopman - Marleen Maes † - Karien Verbrugghe

zijn kleindochters

Elke Koopman

Anke Koopman

de kinderen en kleindochter van Karien

Bart en Kelly en dochtertje Noor

en de families Koopman en Iterbeke.

Met bijzondere dank aan zijn huisarts,
aan het verplegend personeel en de vrijwilligers van WZC De Refuge
en aan het team van Familiezorg.

Willy
1934 - 2024